

## Vereniging van Vrijzinnigen - Kampen-Noordoostpolder jubileert. (verslag)

De Vereniging van Vrijzinnigen, voorheen Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen-Noordoostpolder is 110 jaar jong. In de 'Zondag anders ' bijeenkomst op 12 februari 2017 wordt het thema 'Verleden - Heden - Toekomst' belicht. Na deze bijeenkomst komen leden en belangstellenden bijeen in een receptie om met elkaar de gedachten van dit 110 jarig jubileum te vieren.

De voorzitter, de heer I. Carsouw blikt terug in het verleden.

### Verleden

Op 14 februari 1907 wordt in Kampen de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden opgericht. 27 leden van de Hervormde gemeente te Kampen maken zich bezorgd over de eenzijdige, starre koers van hun kerk en missen het geluid van een vrijzinnige predikant. Zij richten daarom de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden op en doen het verzoek aan de kerkenraad van de Hervormde gemeente om eens in de vier weken in de kerkgebouwen een vrijzinnige predikant te laten voorgaan.



Echter op 16 mei 1907 deelt de kerkenraad haar besluit als volgt mee:

*De Kerkenraad der Ned. Hervormde Gemeente te Kampen acht het niet mogelijk, dat door het bestuur eener kerkelijke gemeente als de zijne die Jezus Christus belijdt als Haar levende Hoofd, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking in beginsel kan worden voldaan aan een verzoek om hare kerkgebouwen ter beschikking te stellen voor eene prediking, waar het Hoofd der Gemeente, Jezus Christus, als zodanig niet tot zijn recht komt.*

Nadat de kerkenraad van de Hervormde gemeente negatief had beslist wendde de, inmiddels 125 leden van de VVH, zich tot de Evangelisch Lutherse gemeente met hetzelfde verzoek. Deze stemde hierin toe waarop op 23 juni al de eerste kerkdienst kon worden belegd. Ook de Doopsgezinde gemeente stemde positief in met een dergelijk verzoek. Een eerste godsdienstonderwijs wordt op 30 mei 1907 gehouden in het gebouw van de Loge 'Le Profond Silence' in de Boven Nieuwstraat, maar ook de Stadsgehoorzaal wordt voor speciale diensten ingeschakeld. Voor doop en bevestiging van nieuwe leden wijkt men uit naar de Hervormde gemeente te Zwolle.

In 1912 kocht de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden het vroegere hotel 'De Dom van Keulen' in de Boven Nieuwstraat, welke de naam 'Levensbron' krijgt. De exploitatie van dit gebouw is mogelijk gemaakt door de heer L. Huisman. Tevens legateert hij op 31 december 1921, na zijn overlijden, een groot deel van zijn vermogen aan de Vereniging. Een vereiste uit dit testament was de eis dat tenminste 20 maal per jaar een dienst moet worden verzorgd door een predikant van elders en de organist een traktement moet krijgen.



In 1955 wordt het gebouw 'Levensbron' verkocht en gaat deze naam over naar het al in bezit zijnde woonhuis aan de Vloeddijk, nr. 62. Dit gebouw wordt op 22 november 1956 als verenigingsgebouw ingewijd.



In 2004 wordt de Vereniging uitgebreid met alle leden van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Noordoostpolder, die inmiddels haar taken heeft moeten neerleggen.

## Heden

Het heden wordt verwoord door de burgemeester van de gemeente Kampen, de heer drs. mr. B. Koelewijn, en de heer W. Postma als vertegenwoordiger van de VVP-Assen en betrokken bij het regionale vrijzinnige werk, en hoe zij als buitenstaander nu aankijken tegen de Vereniging van Vrijzinnigen.



De heer Koelewijn gaat in zijn betoog in op de plaats van de vrijzinnigheid in het verleden van de Christelijke traditie, maar benoemt ook wat vrijzinnigheid kan betekenen in de hedendaagse samenleving. Lof zwaait hij de Vereniging van Vrijzinnigen toe voor de gezellige sfeer die het gebouw 'Levensbron, zeker aan de binnenzijde uitstraalt. Daarbij worden verleden-heden-toekomst gekoesterd en komen goed naar voren. Ook de betrokkenheid bij de Kamper gemeenschap en de plaats van open communicatie wordt vanuit de gemeentelijke overheid gevoeld, de betrokkenheid bij de kamper samenleving.

Hoewel kerkelijke organisaties door de overheid niet worden gesteund vanwege de scheiding van kerk en staat wil hij de Vereniging van Vrijzinnigen wel een blijk van waardering overhandigen. De burgermeester overhandigt de voorzitter een enveloppe met voor elk jaar van bestaan € 1,-, omdat zij een vereniging is en dus wel een blijk van waardering mag ontvangen.

De heer Postma, als bestuurslid van VVP-Assen en betrokkene bij de regionale vrijzinnigheid, roemt vervolgens de beweging van de vrijzinnigheid die in Kampen zichtbaar en voelbaar is. Niet alleen in Kampen en de Noordoostpolder drukt de Vereniging van Vrijzinnigen haar stempel, maar regionaal en landelijk weet zij de nieuw ingezette koers voor het voetlicht te brengen en anderen te motiveren en inspireren. De VvV - Kampen-Noordoostpolder laat in het behoudende Kampen zeker haar open, kritische en betrokken houding naar de regio en het land zien.

Als dank voor deze inzet overhandigt hij de voorzitter de 'Gouden Vlinder'. De 'Gouden Vlinder' is een kunstwerk dat de VVP-Assen bij haar 100 jarige bestaan heeft ingesteld en wordt uitgereikt aan personen of groeperingen die op buitengewone wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en het bekendmaken van het vrijzinnige gedachtegoed.



De secretaris van de Vereniging van Vrijzinnigen, mevrouw K. Wierbos- van den Brink, richt haar blik op de toekomst.

## Toekomst

110 jaar, een hele leeftijd en zoals alle 110-jarigen, als je dat haalt, heb je andere tijden, betere tijden misschien,..... gekend. Maar we leven, en ..... en is er hoop.

Deze week: de kennismakingsavond met de Moslim gemeenschap Kampen, de Lutherse gemeente en de VvV. De moskee vertegenwoordigers, onze achterburen, waren dus op bezoek.

De jongste imam in Nederland. Een jonge man, iets in de twintig, denk ik. De vrijzinnigen en lutheranen zaten er met zo'n twintig aanwezigen. **Niet** jong te wezen. De imam keek rond en zei: "**Wij** hebben jeugd. Ik zie **hier** geen jeugd, alleen maar oude mensen. Ik heb **niks** met oude mensen." Wij keken allemaal een beetje bedremmeld, gelijk heeft hij wel. Het zou gemakkelijker zijn als.....

Maar dat is niet zo. Wij zijn heel blij met leden die 50 of 60 plus zijn. Die tot de jaren des onderscheids zijn gekomen en ondervinden dat de vrijzinnigheid is ..... waar ze al lang naar op zoek zijn.

In alle tijden van het christendom zijn er vrijzinnige stromingen geweest. Zijstromen die van zich doen spreken. Moderne devotie, Remonstranten, Ned. Protestanten Bond, Vrijzinnige Hervormden / Protestanten enz. Die de vrijheid willen hebben om hun eigen vragen te stellen waarop niet per se een antwoord hoeft te komen. Stromingen die blijk geven van veerkracht, mensen die zich bewust zijn van de tijden waarin ze leven, de kunst, de maatschappelijke bewegingen. Veerkracht die bestaansrecht geeft omdat er in alle tijden altijd weer mensen opstaan die zichzelf en anderen kritische vragen durven stellen.



DOOPSGEZIND  
NEDERLAND



Het Apostolisch Genootschap  
in liefde werken aan een menswaardige wereld



Vrijzinnige  
Geloofsgemeenschap  
NPB

Dus: oké, onze leden zijn middelbaar, 60 is het nieuwe 20! Maar wat zou dat? De geesten zijn kritisch, vragen zijn er genoeg. Genoeg.... om de toekomst mee te vullen!

Toch geven we de moed niet op en soms tegen de verdrukking proberen we een ander nieuw en moderne koers te gaan varen. De nieuwe voorgangers, de grondige restauratie van het gebouw 'Levensbron' en een zeer uitgebreid programmapallet plaveien het toekomstpad.

Verbinding houdend met het verleden maar ons vooral het richten op de wensen in de samenleving van vandaag. Met nieuwe vormen van kerkdienst, inspiratiemoment door muziek, verhaal, meditatie en filosofisch gesprek. Een open huis zijn voor hen die samen met anderen hun levenspad willen uitstippelen en willen bewandelen.

## Verleden-heden-toekomst

Om de gedachte aan het 110 jarige bestaan levend te houden heeft het bestuur van de vereniging een schilderij laten maken met deze drie woorden als thema. De heer Bert van Essen, die als kunstschilder de zolderverdieping van 'Levensbron' als atelier gebruikt, heeft in een zeer korte tijd de woorden verleden, heden en toekomst in beeld gebracht. Hij heeft de natuur als verbeelding gebruikt door een bloem, gericht naar het licht, weer te geven.

De kleuren blauw, groen en rood geven het Verleden, het Heden en de Toekomst weer. De blauwe wijkende kleur voor het Verleden. De groene staande kleur voor het Heden en de rode komende kleur voor de Toekomst. Rond de rode kleur, de bloem, vormt het licht de Toekomst

De figuren laten de verbinding zien van ons mensen tussen Verleden en het Heden. De Toekomst is nog een ongerept beeld, maar geeft de kleuren van Hoop en Vertrouwen.



Met medewerking van één van de oudste betrokken leden, mevrouw A.C. Lowijs, onthult de heer van Essen vervolgens het prachtige schilderij.

Het glas heffende en drinkend kijken het bestuur, de leden en vele belangstellenden terug op de feestelijke viering van de 110 jarige verjaardag.

