

Programma
Zondag Anders
28 februari 2021
Vertrouwen op een nieuw begin..



Beelden: Bert van Essen
Techniek: Henk Pippel
Begeleiding: Anneke van der Velde
Muziek: Henk van Marle, Rianne Laarman, Bram Carsouw
Bijdragen van verschillende leden van de Vereniging van Vrijzinnigen

Muziek 'Corona-lied' door Henk Jans

'Maak je niet al te druk'

ik zit tussen vier muren, de muren van mijn eigen thuis (2x)
buiten woedt de wereld, maar ik zit veilig in mijn huis
ik zit tussen vier muren, ik praat, ze zeggen niets terug (2x)
deden ze dat wel, dan zie ik de zielenknijper vlug

ik heb alles bij de hand, een mobieltje en tv
de computer doet het nog, dus waar zit ik eigenlijk mee
ik app en skype en teken wat, drink af en toe een glas
denk aan wat komen kan, maar ook aan hoe het was

(refrein)

maak je niet al te druk
dat brengt ongeluk
maak je niet al te druk

ik zit tussen vier muren, de muren van mijn kleine rijk (2x)
en één muur heeft een raam, waardoor ik wat naar buiten kijk

ik hang wat in de leunstoel en staar naar het behang
daar boven zit een spin, zit dat beest er al lang?
hij maakt daar muggen dood, hun dood is dan zijn brood
maakt van een mug geen olifant, die is een maat te groot

(refrein)

maak je niet al te druk
dat brengt ongeluk
maak je niet al te druk

ik kijk weer eens naar buiten, maar zie bijna geen mens
toch heb ik het hoe het was nog steeds helder voor mijn lens
ach, het zal wel overwaaien, dus ik doe het er maar mee
ik teken, schrijf, WhatsApp en skype en hang wat voor tv

(refrein)

maak je niet al te druk
dat brengt ongeluk
maak je niet al te druk

adem in
adem uit
adem in
adem uit

Introductie door Anneke.

Mevr. Rietberg en mevr. Lowijs geïnterviewd. Door Henk van Marle.

Reflectie door Jansje Gerlofsma, uitgesproken door Anneke.

Muziek: Janine Jansen, Bach Inveni 1 in C. Idee: Jansje Gerlofsma.

Mevr. Van Keulen en mevr. Maurer geïnterviewd. Door Victor Michielse.

Muziek: Erik Satie, 'Prière'. Idee: Bert van Essen.

Schilderij van Bert van Essen.

Tekst bij het schilderij. Uitgesproken door Anneke.

Muziek: Erik Satie, 'Prière'. Idee: Bert van Essen.

Tekst Rebekka: 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. (Openbaring)

[21] 1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn» voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht». 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats» is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God» bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Muziek: 'Lied van nieuw begin' door Trijntje Oosterhuis.

Leliën draagt de woestijn,
rozen dragen de rotsen
lente staat op je drempel,
leven begint opnieuw.

Bevende harten, vat moed,
strek je, slapende handen,
dove oren, ga open,
wankelmoedigen, hoort.

Kromme, jij wordt recht.
Woeste, jij wordt een akker.
Wat geen woorden vermogen,
aarde, vrede voor jou.

Oude mensen, vrees niet -
jong mens, wat zal het worden?

Zomertuinen aan zee, liefde,
lichaam van zon.

Hij slaat bronnen, ontbindt
tongen, zangen, rivieren.
Water welt aan je voeten,
En geen leeuw op je weg.

Enkele woorden, door Anneke.

Gebed om stilte, door Rebekka.

Stilte.

Piety van den Berg geïnterviewd door Bram Carsouw. Bijdrage van Bram Carsouw.

Muzieksuggestie van Rianne Laarman.

Bemoediging door Rebekka.

Koortje zingt: 'Wonen, overal, nergens thuis..'

Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.

Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.