

**Liturgie  
Zondag 5 december  
2e Advent  
Vereniging van Vrijzinnigen Kampen**



**Vol verwachting....**

Voorganger:	Anneke van der Velde
Organist:	Henk van Marle
Lector:	Cathien Steen
Zangers:	Rianne Laarman, Widh Held, Bram Carsouw, Henk Poppel

## **Orgelspel**

### **Welkom**

### **Aansteken van de tweede adventskaars**

Advent

Wie wacht weet nooit waarop  
want steeds is alles anders.  
Je wou rustige grond zijn  
klaar voor de zaaier maar  
niemand komt. Die stem ben je zelf  
je zingt een oud lied van vrede.

Welke vrede. Je buigt het hoofd  
knielt eerlijke woorden fietst  
naar huis geen engel te zien.  
Prijs dan de uren, als niet de jaren  
hangt straks in de kerstboom  
een bescheiden bazuin.

Marjoleine de Vos

### **Zingen: Lied 463: 1 en 2**

Licht in onze ogen,  
redder uit de nacht,  
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht?

Als der mensen trooster  
roepen wij U aan:  
noem de namelozen  
met een nieuwe naam!

### **Begroeting**

Bloesem in de winter,  
roze dageraad,  
wees ons teken dat de  
zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid  
en bevrucht de aard,  
tot de trouw ontkiemt en  
vrede bloeien gaat!

## **Inleidende gedachten**

### **Gebed**

### **Zingen: Lied 462: 1 en 2**

Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen  
levenslang gebroken zijn

Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?

### **1e Lezing: Lucas 1: 46 t/m 55 (Bijbel in Gewone Taal)**

Toen zei Maria:

‘Ik geef alle eer aan God.  
Ik juich voor hem,  
hij is mijn redder. Hij koos mij uit,  
mij, een heel gewoon meisje.  
Nu zal iedereen over mij zeggen:  
‘Zij is gezegend.’  
Want God, die machtig is en heilig,  
heeft iets geweldigs met mij gedaan.  
Aan mensen die naar hem luisteren,  
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

God heeft zijn kracht laten zien:  
Trotse mensen jaagt hij weg,  
en koningen pakt hij hun macht af.  
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.  
Arme mensen geeft hij veel,  
maar rijke mensen krijgen niets.

God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.  
Daarom helpt hij zijn volk.  
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,  
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.'

### **Lied 462: 3 en 4**

Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die licht.

### **Tweede lezing: Gedicht**

Ik heb in mijn diepste binnenste  
iets heel erg moois gevonden.  
Het was zo klein,  
je zag het bijna niet.  
Ik heb het opgepakt en in het licht gehouden.  
Het hield van verdriet.

Ik heb het zachtjes schoongemaakt,  
pleisters op de wonden.  
Ik nam het in mijn armen  
en zong een wiegelied.  
Het viel in slaap en droomde  
van weiden vol met bloemen  
en ruisten in het riet.

Ik ben ervan gaan houden,  
het groeide in mijn schoot.  
Omdat het me vertrouwde  
en ik het kracht en liefde bood.

Nu lacht ze en is gelukkig,  
want tijd heelde de wonden.  
En opeens ontdekte ik:

Ik had mezelf gevonden...

### **Zingen: Lied 462: 5 en 6**

Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.

### **Overdenking**

#### **Muziek**

#### **Stilte**

### **'Aramees' Onze Vader**

Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert.  
Ik geef u een naam  
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.  
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.  
Vestig uw rijk van eenheid nu,  
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.  
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.  
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.  
Laat ons de Bron niet verzaken,  
Want uit u wordt geboren:  
de alwerkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait,  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

### **Mededelingen**

### **Zingen: 'Longing for Light' (Liedboek 1005)**

1 Longing for light, we wait in darkness.  
Longing for truth, we turn to you.  
Make us your own, your holy people,  
light for the world to see.

Refrain:

Christ, be our light!  
Shine in our hearts.  
Shine through the darkness.  
Christ, be our light!  
Shine in your church gathered today.

2 Longing for peace, our world is troubled.  
Longing for hope, many despair.  
Your word alone has pow'r to save us.  
Make us your living voice. Refrain

3 Longing for food, many are hungry.  
Longing for water, many still thirst.  
Make us your bread, broken for others,  
shared until all are fed. Refrain

4 Longing for shelter, many are homeless.  
Longing for warmth, many are cold.  
Make us your building, sheltering others,  
walls made of living stone. Refrain

## **Zegen**

5 Many the gifts, many the people,  
many the hearts that yearn to belong.  
Let us be servants to one another,  
making your kingdom come. Refrain

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: [secre.vvkkampen.nop@gmail.com](mailto:secre.vvkkampen.nop@gmail.com).

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: [veld5834@planet.nl](mailto:veld5834@planet.nl). Welkom!