

**3 juli 2022**  
**'Franciscus van Assisi'**

**Vereniging van Vrijzinnigen**  
**Kampen-Noordoostpolder**



Voorganger Anneke van der Velde  
Organist Henk van Marle  
Cantorij olv Rianne Laarman

## **Orgelspel**

### **Aansteken van de Kaarsen**

#### **Lied 216 'Dit is een morgen, als ooit de eerste..'**

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

### **Welkom en inleidende gedachten**

#### **Stilte**

#### **Biddend lied om ontferming** (lied 338 Zangen van Zoeken en Zien)

Om de mensen, god verlaten  
vluchtelingen, doodswaestijn,  
om de woede, om de tranen  
roepen wij: Jij zou er zijn.

Om de haat en om de oorlog,  
de verbittering, de pijn,  
om die eindeloze cirkel  
vragen wij: Zul Jij er zijn?

Tegen onrecht, tegen honger,  
tegen grootspraak, valse schijn,  
vieren wij de hoop op morgen,  
bidden wij: Zul jij er zijn?

In een mens die helend leefde,  
in een woord, in brood en wijn,  
in 't verlangen dat wij delen,  
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.

In de mensen die volharden,  
trouw en onbevangen zijn,

in wie opstaan, in wie troosten,  
weten wij: Jij zult er zijn.

### **Eerste lezing: Matteus 10: 2 t/m 15**

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, Simon Kananeüs en ten slotte Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren.

Dit waren de twaalf die Jezus uitzond, en Hij gaf hun de volgende instructies: 'Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel, vraag geen reistas mee voor onderweg, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want de arbeider is zijn brood waard. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan dat van die stad.

### **Lied 806: Zomaar te gaan**

Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
zonder te weten wat je zult eten.  
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is 't beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen, altijd maar hopen.  
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
straks wonen wij in een paradijs.

### **Tweede lezing: Spreuken 30:7 t/m 9**

Twee dingen vraag ik U,  
gun ze me zolang ik leef:  
Houd me ver van leugen en bedrog.  
Maak me niet arm, maar ook niet rijk,  
voed me slechts met wat ik nodig heb.

Want als ik rijk zou zijn, zou ik U wellicht verloochenen,  
zou ik kunnen zeggen: 'Wie is de HEER?'  
En als ik arm zou zijn, zou ik stelen  
en de naam van mijn God te schande maken.

### **Lied 742: Zonnelied van Franciscus**

1. Wees geprezen, bron en schenker,  
om uw lied in al wat leeft.  
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen  
met al wat adem heeft.

2. Ik zing voor U en broeder zon,  
tevoorschijn tredend uit de nacht,  
luister van de nieuwe morgen,  
beeld van U, zo lang verwacht.

3. Ik zing voor U en zuster maan  
en alle sterren om haar heen,  
voor broeder wind die alle wolken  
één voor één voorbij laat gaan.

4. Ik zing voor U en zuster water,  
die de diepste dalen drenkt  
en stoere, sterke broeder vuur,  
die nachtenlang verlichting schenkt.

5. Ik zing voor U en moeder aarde,  
die elk gewas een bodem geeft  
om zijn wortels uit te strekken,  
vruchtbaar land voor al wat leeft.

6. Ik zing voor elk die draagt in vrede  
huiver, tranen, bloed en zweet.  
U zult hen kronen met nieuw leven  
omdat U geen mens vergeet.

7. Ik zing voor U en zuster dood,  
die mij een leven lang omarmt.  
Zij zal mijn laatste adem dragen  
tot waar U bent en mij verwarmt.

8. Wees geprezen, bron en schenker,  
om uw lied in al wat leeft.  
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen  
met al wat adem heeft.

### **Overweging**

## **Muziek**

### **Gebeden**

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

## **Stilte**

### **Onze Vader**

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
tot in eeuwigheid.

## **Mededelingen**

## **Slotlied: 423: 'Vaya con Dios'**

Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
ga met uw licht vóór hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

## **Zegenbede**

Voor alle mensen op onze weg:  
vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak:  
ga met God!  
Vaya con Dios en à Dieu!

## **Orgelmuziek**

## **Gaven**

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: [secr.vvfkampen.nop@gmail.com](mailto:secr.vvfkampen.nop@gmail.com).

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: [veld5834@planet.nl](mailto:veld5834@planet.nl). Welkom!