

Vredes-zingen
25 september 2022
Levensbron
Vereniging van Vrijzinnigen
Kampen-Noordoostpolder



Voor de dienst

Zingen, koortje zingt couplet 1, Allen 3 en 4
Duurt de oorlog voort, uit bundel Opstaan, Nederlandse Iona groep
couplet 1, 3 en 4.

Duurt de oorlog voort,
sterven kinderen van honger,
wenen vaders luid
om hun zonen in de strijd,
krijgen meisjes les i
n het dansen zonder partner,
wie heeft dan profijt?

Duurt de oorlog voort,
oedermijnt terreur het leven,
trekt een schare weg
voor de dreiging van een bom,
raakt een volk ontheemd
om de nationale glorie,
wie kijkt naar hen om?

Duurt de oorlog voort,
worden rijken zichtbaar rijker,
prijst men wapentuig
dat de aarde beven doet,
wordt een vruchtbaar land
morgen tot een woeste vlakte,
wie keurt zo iets goed?

Welkom

Aansteken van Kaarsen

**Samen zingen: Longing for Light, lied 1005 couplet 2,4 en 5 in
het Engels**

Longing for peace, our world is troubled.
Longing for hope, many despair.
Your word alone has power to save us.
Make us your living voice.

Refr:

Christ, be our light!
Shine in our hearts. Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.

Longing for shelter, many are hungry.
Longing for water, many still thirst.
Make us your bread, broken for others,
shared until all are fed.

Refr.

Many the gifts, many the people,
many the hearts that yearn to belong.
Let us be servants to one another,
making your kingdom come.

Refr.

Gebed

God,

Maak mij een instrument van uw vrede.

Een triangel, voorzichtig, klein,
maar steeds weer doorgaand.

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,
dan weer meeslepend.

Een fluit, wat lichtheid brengend,
om op te tillen.

Of een trom, welke trom ook,
krachtig en grondig.

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,
inhoud geeft.

Of een piano
voor de verbinding.

God,
Maak ons een orkest van uw vrede.

Ieder een eigen instrument,
ieder de ruimte.
Samen zoekend naar de muziek.

Dat het zo zal zijn.

Koortje: Er worden mensen gevraagd

Mensen gevraagd
Er worden mensen gevraagd, om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd, die de wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Er worden mensen gevraagd, om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen, dat niemand ontziet.
Mensen gevraagd, die de waarheid beseffen:
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet

Er worden mensen gevraagd, die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden,
voor de oogst, die aan allen weer overvloed geeft.

Er worden mensen gevraagd!

Gedicht Rebekka

Vrede

Wat heeft de vrede ons te bieden
Blauwe lucht en vredes vogels

Vrede vogels die ons leren geloven
In de vrede en de liefde
Zonder gevaar en zonder angst
Laat ons vrede vogels zoeken
Die ons mensen samen brengt
Om samen feest te vieren
In verbinding met elkaar
Zo raken wij de mooiste snaar
Die vrede heet
En vrede leeft
En zingen wij een lied
Zodat iedereen geniet

Welk lied over vrede heeft jou geraakt?

Samen zingen: Geef vrede door van hand tot hand 1,2,3, en 5

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren:
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warme aan,
zo kunnen breuken helen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef Vrede door, geef haar een kans;
een schat om uit te delen.

Overdenking

Jacobus 3: 13 t/m 18

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Muziek: pianospel Henk van Marle

Gebeden

Zingende acclamatie:

Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil
Uw vrede geeft ons nieuwe kracht,
Vrede, die bij ons blijft.

Samen bidden

O bron die bij ons zijt,
uw vrede geeft ons nieuwe kracht,
uw woord geeft ons vertrouwen.
Geef ons de wijsheid om de vrede te
leven
en vergeef ons als ons licht niet helder
brandt.
Mochten we schuld ervaren
laat ons de vrede evenaren.
Steun ons in onze keuzes
en verlos ons van het onrecht
Zodat wij samen
de vrede kunnen leven.
Laat ons hart in vrede geloven
zodat het niet zal doven
door oorlog en geweld.
Dat we vrede zullen leven en
dit door zullen geven
Aan een ieder om ons heen.
En bidden wij,
vrede leven wij samen,
Amen

Stilte

Koortje zingt: Wie durft er nog te zingen?

Wie durft er nog te zingen,
wie zingt er nog het licht,
wie zingt er nog de kleuren,
zingt woorden tot gedicht?
Wie zingt glashard het onrecht stuk,
wie zingt er tegen schaduw in,
wie zingt de wereld in balans,

wie zingt een nieuw begin?

Zing met tranen in je ogen,
zing de stenen harten stuk,
zing, ondanks je onvermogen,
zing de woede tot geluk!

Zing de sterren aan de hemel,
zing liefde los, uit alle kelen,
zing van onbezorgd te spelen,
zing alle talen om te delen!

Zing de handen wat te doen,
zing aan mensen vreugdegroet,
zing het leven, zing het licht,
zing vooruit: een vergezicht.

Zing de warmte en het leven,
zing de stilte en de dank.

Als jouw stem het mag begeven,
zing ik verder, leven lang.

Mededelingen/ gaven

Samen zingen: Go now in Peace

Go now in peace, go now in peace,
may the love of God surround you everywhere, everywhere
you may go.

Go now in peace, go now in peace.

79 **Go now in peace**
 Canon GO NOW IN PEACE

1
 Go now in peace, go now in peace, may the love of

2
 God sur-round you ev-'ry-where, ev-'ry-where

3
 Coda (ad lib)

4
 you may go. Go now in peace, go now in peace.

Zegenbede

Samen zingen: Shalom Chaveriem (vrede vriend, tot we elkaar weerzien)

Shalom, chaverim!

Farewell, good friend! - Goodbye, my good friend!

שְׁלוֹם חֲבֵרִים

canon

uit Israël

1 Dm 2 Gm C7 Dm 3

Sha - lom cha-ve-rim! Sha - lom, cha-ve-rim! Sha - lom, sha - lom! Le -
 Fare - well, good friend! Fare - well, good friend! Sha - lom, sha - lom! Till we

5 4 Gm A7 Dm

hi - tra - ot, le - hi - tra - ot, sha - lom, sha - lom!
 meet a - gain, till we meet a - gain, sha - lom, sha - lom!

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: secr.vvfkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!