

Wat is je pitch?

Lied: 928 Hoe ik ook ben

Woorden bij het begin:

Lied als gebed: Zomaar een dak NLB 276, 1-2

Gedicht en stilte en klankschaal

Uit: *doe het toch maar*, Bab Gons

Lied: Hoog als de hemel de liefde, NLB 790

Verhaal Toon Tellegen

p.87 Het verlangen van de egel

Lied: NLB 830, 1,2,5

Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk

Verhaal Claartje Kruijff, *Stevig staan in een kwetsbare wereld*

p. 42

Een stukje uit het hoofdstuk: Wat is je pitch

Overweging

Stilte en klankschaal:

Muziek

Voorbeden

Lied: ik heb het nog nooit gedaan

Eindigen met het begin lied.

Het past zo mooi bij het thema

Hoe ik ook ben, hoe jij ook bent

Ons wacht de morgen

Ons draagt een engel

Ons ziet die ene

Laten we het zingen in de tweede persoon

928 Hoe ik ook ben

Hoe jij ook bent in donker gehuld, nog wacht jou de morgen.
Hoe jij ook bent verloren geraakt, nog draagt jou een engel.
Hoe jij ook bent geworden tot niets, nog ziet jou die Éne.

Ik hoop dat we dit lied elkaar kunnen toezingen.
En daarbij beseffen dat wij deze morgen zijn voor elkaar.
Dat wij een engel mogen zijn voor elkaar.
En dat wij de ogen zijn van die Éne.

Slotlied: Lied: 928 Hoe ik ook ben

Laatste woorden