



**Liturgie 'Wezenzondag'
21 mei 2023
Vereniging van Vrijzinnigen Kampen/ Noordoostpolder**

Voorganger
Koor
organist

Anneke van der Velde
o.l.v. Rianne Laarman
Henk van Marle

De Paaskaars brandt

Aansteken van de kaarsen

Welkom

Openingslied: 281: 1,2 en 3 (eerste couplet koor, 2 en 3 allen)

Wij zoeken hier uw aangezicht
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Begroeting

Lied 281: 4,5 en 6 (couplet 4 koor, 5 en 6 allen)

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent,
Kyrie eleison!

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen, Halleluja!

Gebed

Lied 281: 9 en 10 (allen)

Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen, Halleluja!

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen, Halleluja!

Geboden

Gelukkig ben je...

Gelukkig ben je wanneer je beseft dat je bedoeld bent
om rechtop te lopen en als een vrij mens te leven.

Gelukkig ben je wanneer je integer bent,
je niet met alle winden mee waait

of je in duizend bochten wringt om er maar bij te horen.

Wanneer je overeind blijft wanneer je gevraagd wordt
te buigen voor machten waarvan je wéét dat ze niet goed zijn.

Wanneer je durft te zijn wie je bent en je hart,
je woorden en je daden één zijn.

Gelukkig ben je wanneer je je horizon niet dicht metselt
met beelden die door anderen of door jezelf geschapen zijn.

Wanneer je niet verliefd bent op je eigen waarheden
of je grote gelijk,

maar open staat voor nieuwe inzichten en ervaringen.

Gelukkig ben je wanneer je geen holle woorden spreekt
over waarachtige liefde.

Wanneer jouw geloof en intenties zuiver zijn
en je van daaruit jezelf,
de anderen en de wereld
alleen maar goed wilt doen.

Gelukkig ben je wanneer je jezelf en anderen
voldoende rust gunt om te herademen
en tijd neemt om te ontdekken wat jou,
de mensen om je heen
en de wereld
goed doet.

Gelukkig ben je wanneer je respect hebt voor je bronnen
en je ouders het gewicht geeft dat ze toekomt.
Zodat je uit je jeugd en achtergrond meeneemt

wat goed is maar ook weloverwogen en duidelijk aangeeft
wat volgens jou anders en beter gemoeten had.
Gelukkig ben je wanneer je leeft
vanuit een diep respect voor het leven
en het voeden en koesteren wilt.
Gelukkig ben je wanneer je trouw aan jezelf en anderen bent
en eerlijk en open in je relaties en contacten staat.
Gelukkig ben je wanneer je bezit niet ten koste van anderen gaat.
Wanneer je genieten kunt
van wat je meegekregen en verzameld hebt,
of dat nu materieel of immaterieel is,
en je in staat bent te delen met wie dat nodig heeft.
Gelukkig ben je wanneer je eerlijk en oprecht bent,
naar jezelf en anderen,
en je met je woorden alleen maar goed wilt doen.
Gelukkig ben je wanneer je zo thuis bent in jouw leven
dat geen kreet, geen vaag verlangen of domme drift
je ooit nog weer de weg naar de leegte in laat slaan.

Lied: 313: 1 (1x gesproken, 1x gezongen)

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Lezing: Johannes 14: 15 t/m 26

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie

zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.' Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 'Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?' Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Lied: 663: 1 en 2 (wijs oude Liedboek 234)

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind

Overweging

Muziek

Liedboek 809

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?

Gebed

Stil gebed

Onze Vader

‘Aramees’ Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,
ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig jouw rijk van eenheid nu,
dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen en collecte

Slotlied: 978: 1 en 2

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Zegen

Lied 978, 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet!

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: secr.vvkkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!