

Liturgie 29 oktober 2023

'Ontmoeting'



Jan Philipsz. Schabaelje, 'Historische beschrijving van het leven onses heeren Jesu Christi'
Leeuwarden, 1681

Voorganger: Anneke van der Velde
Organist: Henk van Marle
Zang: 'Vrijzinnig Vocaal', o.l.v. Rianne Laarman

De Paaskaars brandt

Ontsteken van de kaarsen

Beginlied: 280: 1, 4 en 7

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

Begroeting

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Introductie

Lied om ontferming: Lied 16, 1,2 7,9 en 10 Tussentijds

Laat ons bidden uit gemis
tot de God die liefde is
en Hem om ontferming smeken,
want het lijden is zo groot
en Hem vragen recht te spreken,
want de wereld is in nood.

Laat ons bidden voor het kind
dat zijn leven pas begint;
voor de kind'ren aller landen

van wie God de namen weet,
dat hun toekomst niet zal stranden
op de klip die oorlog heet.

Voor wie angstig en beducht
voor zijn leven is gevlicht,
en een vreemdeling moet wezen,
tegen haat en nijd bestand,
dat het heimwee zal genezen
naar zijn lief geboorteland.

Voor het volk dat wordt gekweld
door de macht van bruto geweld,
dat met al de droefenissen
van het heilloos onrecht leeft
en in plaats van brood en vissen
tranen tot zijn spijs heeft.

Here sluit Uw oren niet
voor dit kleine mensenlied.
Gij kent al die duizendtallen
die het zingen wordt belet.
Heer, erbarm U over allen.
heer verhoor ons smeekgebed.

Gebed

Eerste lezing: Johannes 3: 1 t/m 8 (Bijbel in Gewone Taal)

Nikodemus komt naar Jezus toe

Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei: 'Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen.'

Jezus zei tegen Nikodemus: 'Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt.'

Toen zei Nikodemus: 'Iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?'

Jezus zei tegen hem: 'Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de heilige Geest.'

Jezus vertelt over de hemelse wereld

Jezus zei: 'Wie op een gewone, menselijke manier geboren wordt, zal een keer sterven. Maar wie geboren wordt door de Geest, zal eeuwig leven. Wees dus niet verbaasd als ik zeg: Jullie moeten op een nieuwe manier geboren worden.

Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld.'

Lied 942: 3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Ontmoeting

Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebben.
En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren.
Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog.
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.
Je moet jezelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeens zomaar voor je staan.
Het lijkt op iets om uit de weg te gaan.
Dat is het vreemde van geluk.
Je maakt het waar of je maakt het stuk.

Het kan jou bedreigen.
Het kan jou behoeden.
Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten.

Stef Bos

Lied 135, 1,2 en 5 Zangen van Zoeken en Zien

Mensen zijn een maat te groot,
willen wel maar kunnen niet,
kunnen wel maar mogen niet,
mogen wel maar durven niet.

Mensen zijn een maat te groot,
durven wel maar maken niet,
maken wel maar weten niet,
weten wel maar geven niet.

Mens, maak mij een maat te klein,
groot in zacht en stil te zijn,

sterk in waar en goed te zijn.
Mens, maak mij een maat van jou.

Overweging

Muziek

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader in de bewerking van Johan de Wit:

Daarboven in de hemel
daar woon je niet meer God
Je wil is geen wet meer
en je rijk is nog niet gekomen

Maar je woont nu in mij
en daar zul je altijd blijven
Daar is je rijk nog niet uit
en al is je wil geen wet meer
jij leeft voort in mij

Ik dank je voor alles wat je me geeft
en voor alles wat je me vergeeft
nu al zoveel jaren
waarin je mijn verlangens af en toe vervult

Blijf in mij wonen
zodat ik kan blijven zoeken
naar de bron die jij bent
naar het leven dat jij voor ogen hebt

Amen

Mededelingen

Gaven

Zegen

Slotlied: 415:1

Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht!

'Vrijzinnig Vocaal': 'From the north to the south' (Yael Deckelbaum)

Refrein: From the north to the south
From the west to east
Hear the prayer of the mothers
Bring them peace, bring them peace (4x)

Gedicht Kees Smits: gesproken
(onder pianospel).

Er breken zonnen door de mist
er breekt een vrede uit
Zeg maar niet veel
Zing maar niet weinig
Zing je los en zing wat vrede
Pak Vrede op en stop die in je hart
Neem harten mee op weg naar morgen
Naar daar, naar straks
Pak liefde aan
Verspreid een rust
Laten we zacht zijn en ons beraden
laten we zacht beraden zijn
Als alles lichter wordt,
ontsteek dan een vrede vuur dat nooit meer dooft, vrede die nooit dooft
Als alles lichter wordt, ontsteek dan een vrede vuur dat nooit meer dooft
Vrede die nooit dooft

From the north to the south

From the west to east
Hear the prayer of the mothers
Bring them peace, bring them peace (4x)

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: secr.vvkkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!