

**Thema:** waar sta je voor/waar ga je voor?

**Aansteken van de paaskaars**

**Lied:** Hoe ik ook ben, NLB 928

**Woorden bij het begin:**

**Lied als gebed:** Vrede voor jou.

Vrede voor jou, de vrede voor jou

we wensen je vrede en licht

Dankbaarheid klinkt, zonneschijn zingt

We wensen jou licht en à Dieu

**Stilte en klankschaal**

**Lied:** Lied aan het licht, NLB 601, 1<sup>e</sup> couplet

(melodie van Licht dat ons aanstoot in de morgen)

**Hervertelling van Jona**

**Lied:** Wat ik gewild heb, NLB 962

**Gedicht bij het thema**

Handen in onze rug, Bab Gons, *Doe het toch maar*

**Lied:** Liefde, eenmaal uitgesproken, NLB 791, 1+6

**Overweging:**

**Stilte en klankschaal**

**Muziek**

**‘Voorbeden’**

**Collecte**

**Uitzending en zegen**

**Slotlied:** Lied om mee te gaan, Thea 71

## 71. Lied om mee te gaan

Tekst: G. Luijpers  
Melodie: H. Bulder  
Bron: Eva's Lied



Wij moe ten gaan; aan 't lied van be - vrij - ding



voeg - den we weer een ei - gen re - frein,



zag - en rond - om de glans van her - ken - ning



hoe we el - kaar tot Ver - bond - ge - noot zijn.



Von - den het Woord, eer - der ge hoord,



als nieu - we bron op ei - gen ter - rein

Laten we gaan. Geloof in de zegen  
die onze God steeds toegezegd heeft,  
in niemandsland soms worst'lend verkregen  
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  
Neem van hier mee, het vaste idee  
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.

Neem bij het gaan de mantel van vrede  
die we behoedzaam om mogen slaan,  
waarin de Naam vol kleur is geweven.  
Vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen! Laten we gaan.