

Viering in De Levensbron

thema: Spiritualiteit van de tuin

een meditatieve viering waarin we een wandeling maken door de tuin

Kampen, 30 juni 2023



Welkom en inkeer

- openingslied (staande): **lied 283**

- groet en bemoediging:

v: Ruimte waar het licht kan komen, wind kan waaien, adem stromen,

a: RUIMTE DIE DOET LEVEN

v: Stilte waar je God kunt horen, open hart en open oren,

a: STILTE OM TE ZIJN

v: Licht waarin wij samen staan, Geest van God, raak jij ons aan

a: DAT WIJ OPEN GAAN. *iedereen gaat zitten*

- gebed om ontferming

- loflied: **lied 978**

- inleiding op de viering, waarbij we lezen uit Genesis 2

Verhalen en verdiepen

ochtend

- orgelspel: het wordt ochtend
- gedicht: 'Ochtend' van Sjoerd Kuyper
- we zingen **lied 216**
- tuin



bloesem

- we lezen een gedicht van Ida Gerhardt
- bloei
- we zingen: **lied 979: 4 en 5**



vijver

- water
- we lezen: De witte waterlelie van Frederik van Eeden
- we zingen een lied uit Taizé: 1 x voorgezongen, daarna 4 x over geborgenheid en vrede vinden bij God



Bei Gott bin ich ge-bor-gen, still wie ein Kind,
bei ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott ver-zehrt sich mei-ne See-le,
kehrt in Frie-den ein.

moestuin

- fragment van een gedicht van Ida Gerhardt over de tuinman
- werk
- we zingen: **lied 365: 1 en 3**

boomgaard

- we lezen Lucas 13: 6-9
- oogst
- we zingen **lied 718: 1 en 4**

schommel

- we lezen een gedicht van Annelies Jorna
- we zingen een lied van Hanna Lam uit: Met andere woorden



1. Dro-men op een schom- mel met_ mijn_ o-gen dicht
2. E - ven wil ik dro - men en__ ver - lo-ren zijn

voel ik mij een vo - gel als__ de__ lucht zo licht.
weg van har-de woor- den want__ die__ doen mij pijn.

E - ven wil ik zwe - ven he - le - maal al - leen
Ster-ren in mijn o - gen vlin-ders in mijn buik

nie - mand ant-woord ge - ven stil - te__ om mij heen.
zweef ik als - maar ho - ger bo - ven__ al - les uit.

3. Hoger dan de bomen, wieg ik heen en weer
tussen hemel, aarde en ik weet niet meer
of ik weg wil drijven, waiend op de wind
of toch maar zal blijven, heel gewoon een kind.

avond

- we lezen een gedicht van Rutger Kopland
- we zingen **lied 263**
- orgelspel: het wordt avond

Bidden en delen

- gebeden, besloten met een tekst van Huub Oosterhuis:

v: Onze Vader verborgen,
a: UW NAAM WORDE ZICHTBAAR IN ONS,
v: uw koninkrijk kome op aarde
a: UW WIL GESCHIEDE,
v: een wereld met bomen tot in de hemel,
a: WAAR WATER SCHOONHEID EN BROOD
GERECHTIGHEID IS EN GENADE -
v: waar vrede niet hoeft bevochten,
a: WAAR TROOST EN VERGEVING IS
v: en mensen spreken als mensen
a: WAAR KINDEREN HELDER EN JONG ZIJN,
v: dieren niet worden gepijnigd
a: NOOIT ÉÉN MENS MEER GEMARTELD,
v: niet één mens meer geknecht.
a: DOOF DE HEL IN ONS HOOFD
v: leg uw hand op ons hart
a: BREEK HET IJZER MET HANDEN
v: breek de macht van het kwaad.
a: VAN U IS DE TOEKOMST
KOME WAT KOMT. AMEN.

Uitzending en zegen

- wegzending: een tekst uit Aarden in geloof, Tini Brugge

Gij tuinman in ons leven,
U geeft ons de aarde in handen.
Dat wij wortelen in Uw liefde
groeien met het groen van de hoop
en dat ons leven vrucht mag dragen.

- slotlied: **lied 418: 1, 2 en 3**

- zegen