

A photograph of a forest path with sunlight streaming through the trees, creating a warm and serene atmosphere. The path is covered in fallen leaves and the trees are lush with green and yellow foliage.

**Vereniging
van
Vrijzinnigen**

VERDIEPING?!

Kampen-Noordoostpolder

Wie zijn wij?

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar geschiedenis en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.

Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. We kennen geen dogma's. Naast de Bijbel wordt gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar inspiratie. De vragen die zij zich stellen zijn: "Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?" De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.

Gebouw "Levensbron",
Vloeddijk 62, 8261 GD Kampen

Koster/organist: Henk van Marle
henkvanmarle@gmail.com

Voorangere: Elske de Lange en Karin de Lange

Bestuur VvV:

Voorzitter: Bram Carsouw,
secr.vvfkampen.nop@gmail.com,
06-14604972

Penningmeester: Henk Pippel,
secr.vvfkampen.nop@gmail.com,
06-27325123

Algemene bestuursleden:
Jannie Schuiling en 2 vacatures



VvV
Kampen
Noordoostpolder

Redactie en eindredactie:
Alex de Jong/Attest Communicatie
Opmaak:
reer-art; Remco Nieboer
Foto's:
Pixels.com en Pixabay.com,
Attest Communicatie en anderen.

2	Wie zijn wij?
4	Voorwoord van de voorzitter
5	Onze voorgangers aan het woord
6	Thee met een thema
7	Leven in tijden van versnelling
8	Open Monumentendag
9	Koffie in de polder
10	Humanisme
11	Filosofie: Wat is wijsheid?
12	Literatuurkring
13	Meditatie
14	Soep en ontmoet
15	Werelddansen & Kunst en religie
16	Adventsbijeenkomst
17	God in de supermarkt
18	Het evangelie van Thomas
19	Zondag Samen
20	Schilderen
21	Hoe kostbaar zijn onze principes?
22	Vrijzinnig vocaal
23	Koor Vox Flevium open repetitie



‘Verdieping’

Op zondag 1 september zullen we het startsein geven voor ons nieuwe kerkelijk jaar. Naast de zondagsvieringen hebben we natuurlijk ook een programma op doordeweekse dagen. De taak van de programmacommissie is om telkens weer met inspirerende thema’s te komen. Dit jaar is het thema ‘Verdieping’.

Een verdieping van kennis die ons zal kunnen helpen bij ons persoonlijk groeien. Daarnaast is er elk jaar ruimte voor ontmoeting in verschillende vormen, zoals meditatie, zang of een lunch met spreker.

Bladert u dit programmaboekje maar eens door en u vindt vast iets wat u boeit. Hopelijk mogen we elkaar ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Bram Carsouw,
Voorzitter.



Elske de Lange en Karin de Lange
Voorgangers

‘Verdieping!?’

De filosofe Joke Hermsen laat in haar denken zien hoe belangrijk luieren, lummelen en lanterfantten is. Juist door je te vervelen krijgt creativiteit de kans, waardoor nieuwe ideeën naar boven komen.

De zomermaanden zijn daar bij uitstek geschikt voor. Niets heerlijkers dan voor de tent zitten en kijken naar de zwaluwen die over het gras zwieren en hun jongen in de lucht voeren. Of naar een slak kijken die ’s ochtends de ene richting opkruipt om ’s avonds weer de andere kant uit te kruipen over het grasveld (en hem ’s nachts in je klomp tegen te komen).

Iets dergelijks geldt ook voor verdieping. Dat doe je niet even naast alles wat snel moet gebeuren. Verdieping vraagt rust, stilte, tijd, aandacht, nadenken... Verdieping ontstaat waar mensen elkaar ontmoeten in aandacht en liefde, en waar rust en tijd genomen wordt.

Verdieping vraagt ook om een veilige ruimte waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan en kunnen luisteren naar elkaar. In zo’n veilige ruimte kan je dan ook dingen zeggen die ‘niet zo handig zijn’ of die nog niet uitgekristalliseerd zijn. Verdieping is namelijk een vorm van creativiteit die zich ontplooit, net als een schilderij in wording.

Dat maakt je ook kwetsbaar. Een veilige ruimte maakt dat je je kwetsbaar durft op te stellen.

De Vrijzinnigheid zoekt niet alleen naar verdieping in vieringen. Juist in de onderlinge contacten ligt ruimte om verdieping te zoeken, door vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek te gaan. Het jaarprogramma van dit seizoen biedt een brede waaier aan mogelijkheden om de verdieping in te gaan in lezingen, gespreks- en filosofiegroepen, en in vormen van kunst, beweging en cultuur. Hoe mooi om zo samen de verdieping te zoeken.

Dit jaar voor het eerst met twee nieuwe voorgangers, met een wat andere achtergrond dan de ‘oude’ voorganger. Eigenlijk zelfs met twee andere achtergronden, ook al zijn we moeder en dochter. Dat maakt het zoeken naar verdieping extra spannend. De levenskunst waar wij beiden naar zoeken vinden we in verschillende bronnen terug. Waarbij Elske nog vertrouwd is met Christelijke bronnen, heeft Karin meer ervaring met het Boeddhisme, filosofie en ook lichamelijkeheid.

Wederzijds vertrouwen en respect zijn dan ook nodig om samen de zoektocht naar verdieping aan te gaan. Vanuit vertrouwen en respect kunnen we met elkaar een veilige ruimte creëren waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan en verdieping kunnen zoeken.



Thee met een thema

Tijdens onze kennismakingsdag kwam er van verschillende kanten het verzoek om verder te gaan met wat vrijere groepsgesprekken. Dit jaar plannen we vier bijeenkomsten in het najaar en vier in het voorjaar in.

Aan de hand van verschillende thema's willen we met jullie in gesprek gaan.

Daarbij denken we bijvoorbeeld aan thema's als:

- goed ouder worden
- (verschil in) waarheidsbeleving
- spanningsvelden en vragen rondom de dood en palliatieve fase (het diamantmodel van Carlo Leget)
- ouder worden en intimiteit
- duurzaam (bewust) leven, met zorg voor onze aarde
- visual thinking strategies
- aandachtig lezen

Je kunt ook zelf een thema aandragen.

Deze gesprekken houden we, ook weer op verzoek, op maandagmiddag.

Maandagmiddagen in Levensbron om 14.30 uur: 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april.



Leven in tijden van versnelling

Het leven gaat steeds sneller. De snelheid van technologische innovaties neemt toe, maatschappelijke posities en waarden veranderen in een hoog tempo en we zijn steeds onderweg naar meer, nieuwer en beter. Hartmut Rosa laat zien hoe deze versnellingen ertoe leiden dat wij steeds verder van onszelf verwijderd raken. Met onze blik neerwaarts op de smartphone hebben we de draad doorgesneden met de wereld om ons heen. Hartmut Rosa pleit voor 'resonantie': voor een open ontmoeting met het verrassende en onbeheersbare.

In twee bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over versnelling en resonantie. Hoe ervaren wij de huidige maatschappelijke veranderingen? Hoe behouden we de humaniteit en verbondenheid met onze wereld? En wat betekent een goed leven in een wereld die steeds sneller verandert?



Karin de Lange in Levensbron om 19.30 uur op 2 april en 14 mei.

Open monumentendag 2024

Op 14 september, tijdens de Open Monumentendag 2024, staan de deuren van Levensbron tussen 10.00 en 17.00 voor alle belangstellenden open.

Levensbron is een voormalig woonhuis aan de Vloeddijk 62, met diverse onderdelen uit de tijd van de bouw, begin twintigste eeuw: originele binnenluiken en deuren, gestucte plafonds, een mooie uitgewerkte trap, etc.



Tevens zal er op zaterdag 14 september kunst tentoongesteld worden van verschillende leden van de vereniging.

*Zaterdag 14 september
2024, van 10.00 tot 17.00
uur*

Koffieochtenden in de polder:

Ook het komende programmajaar vinden er weer “Koffieochtenden in de polder” plaats. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers wordt er op maandagen van 10.00 tot 11.30 uur bijgepraat in het Voorhuys in Emmeloord.



De koffieochtend in de polder vindt plaats van 10.00 tot 11.30 uur in 't Voorhuys te Emmeloord op 16 september, 11 november, 13 januari, 10 maart en 12 mei.



Introductie lezing en gesprek humanisme

In twee bijeenkomsten gaan we onderzoeken wat het humanisme behelst. Want wat is humanisme eigenlijk?

Vragen van waaruit deze bijeenkomsten zijn opgezet: Hoe is het ontstaan? Wie zijn de grondleggers? Welke grondbeginselen en waarden staan centraal? Wat is de toekomst van het humanisme? En hoe verhoudt zich dit tot vrijzinnigheid?

De eerste bijeenkomst is gericht op de ontstaansgeschiedenis tot nu. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op huidige uitdagingen van het humanisme en hoe het humanisme zich tot de vrijzinnigheid verhoudt.



Lezingen door Karin de Lange in Levensbron
op 17 september en 29 oktober om 19.30 uur.

Wat is wijsheid?

Filosofie of wijsbegeerte vormt al jarenlang een vast onderdeel van het programma-aanbod bij de Kamper Vrijzinnigen. Maar wat is die begeerde wijsheid eigenlijk? En hoe verhoudt deze wijsheid zich tot kennis? Over deze vragen zal het in het komend seizoen gaan. Gespreksleider Sybren Gerlofsma: 'Bezigt zijn met filosofie heeft als nadeel dat het een hoog theoretisch gehalte heeft en vaak nogal abstract is. Daarom staan we nu vanuit het seizoensthema 'Verdieping' eens stil bij de vraag wat wijsheid eigenlijk is'.

Voor een antwoord op vragen als deze gaan we de eerste twee avonden te rade bij de overgeleverde teksten van personen, die bekend staan om hun bijzondere wijsheid. Deelnemers aan deze kring kunnen hiervoor namen en teksten inbrengen.

Behalve de vraag naar de essentie van wijsheid kan een dilemma in het dagelijks leven die een beslissing vereist leiden tot de verzuchting 'Wat is wijsheid?'. In lastige situaties of dilemma's raak je soms verward in allerlei gedachten, die je niet verder helpen. Het woord 'gedachten' verklaart al hoe dit komt. Gedachten zijn zaken die je ooit eerder hebt verwerkt. Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je doen wat je altijd hebt gedaan! Tijdens de derde avond bekijken we dergelijke vraagstellingen uit de wijsheidsgeschiedenis en de antwoorden die daarop werden gegeven.

Je zou de drie avonden kunnen omschrijven als een leerzame oriëntatie in de wijsheidsuitingen die de mensheid heeft voortgebracht. Deelname is kosteloos.

Graag wel vooraf aanmelden via e-mail adres: sgerlofsma@gmail.com

De avonden vinden plaats op de dinsdagen 24 september, 22 oktober en 28 januari van 19.30 tot circa 21.00 uur in Levensbron.



Tagore
Buber
Coornhert
sagen
Veda's
mythologie
Salomo
Spreuken
woestijnvaders
Ghandi
Koheler
Boeddha
Upanishads
Montaigne
Lao Tse
ideeën
Aristoteles
Socrates
Jezus
Erasmus
Franciscus
Dalai Lama
Rumi
Heraclitus
Pascal
natuurvolken
wijsheidsliteratuur

De literatuurkring

De literatuurkring, ook de boekenclub genaamd, maakt lezen nog leuker. Het is goed dat lezen een individuele bezigheid is, maar leeservaringen uitwisselen maakt het nog boeiender. Je bekijkt het gelezen boek daardoor ook met andermans ogen.

De boekenclub komt vijf keer per seizoen bij elkaar. Een van de leden stelt zijn of haar favoriete boek voor en leidt het op de geplande avond in. Daarna reageren de anderen en vullen aan. Op deze manier komen verrassende en diverse boeken aan de orde. Afgelopen seizoen hebben we bijvoorbeeld 'Phoenix' van Bert Wagendorp behandeld en ook 'Schemerkind' van Jaap Robben.

Voor het komend seizoen staan 'Dochters van Kiev' van Erin Litteken en daarna 'Lichter dan ik' van Dido Michielsens op het programma. Daarna maken we samen nieuwe afspraken voor 2025.

Belangstelling? Kom eens kijken of neem contact op met Klazien Wierbos, 06-29398844.

ONVERVREEMDBAAR

*Dit wordt ons niet ontnomen: lezen,
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.*

Zij waren het van kinds af aan.

*Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan,
de enigen die ons nooit verstoten.*

Ida Gerhardt

*De avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00
uur in Levensbron op 30 september,
25 november, 13 januari, 3 maart en 12 mei.*



Meditatie-avonden

De christelijke meditatie-avonden worden voor het derde jaar achtereen gehouden. Niet ten onrechte, want ze worden altijd goed bezocht.

In onze nogal opgejaagde tijd zoeken mensen naar verstillings en naar een weg van het hoofd naar het hart. Vormen van mindfulness of oosterse meditatie zijn populair. De christelijke traditie echter heeft ook (eeuwenoude) meditatieve wegen in zich en wordt vandaag de dag weer volop beoefend. Ze verbinden ons met ieders persoonlijke spirituele weg en omgang met God.

Dit seizoen zullen we weer verschillende vormen van meditatie beoefenen aan de hand van de 'kleine gids voor christelijke meditatie' van Lex Boot. De avonden zijn een gezamenlijke activiteit van de **Vereniging van Vrijzinnigen Kampen** en **Commissie Vorming & Toerusting** en worden in Levensbron gehouden.

NB: Er kunnen deelnemers aansluiten tot maximaal 12 personen. We hebben ervaren dat i.v.m. persoonlijk delen en vertrouwdheid met de groep, het wenselijk is als deelnemers de hele cyclus meedoen.

Tussentijdse instroom is wel mogelijk. Opgave bij Ingrid van den Berg via de mail (montagne01@live.nl).



Donderdagavonden 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari en 6 maart van 19.30 tot 20.45 uur in Levensbron.

Soep & ontmoet

Samen eten verbindt en dat hebben we gemerkt het afgelopen jaar! Naast de soep en een broodmaaltijd, ontmoeten we elkaar rondom een thema, of iemand die meer vertelt over een onderwerp of passie.

De nieuwe momenten staan gepland op: 4 oktober, 29 november en 7 februari van 11.00 tot 12.30 uur in Levensbron.

Het is weer fijn wanneer je iets kleins voor de lunch meeneemt. Dit kunnen een paar bolletjes zijn, wat boter, kaas, iets van fruit... Zelf thuis iets in elkaar flansen mag natuurlijk ook :-)

Voor opgave t.z.t. graag een mail naar r.laarman44@gmail.com



Op de vrijdagden van 4 oktober, 29 november en 7 februari van 11.00 tot 12.30 uur in Levensbron.

Werelddans: we gaan dansen met elkaar!

Op vier avonden, verdeeld over het seizoen, gaan we dansen met elkaar. We gaan ervaren hoe het is om helemaal in het nu te zijn. We gaan ervaren wat muziek en beweging doet met je lijf en geest...

We maken gebruik van muziek en dans uit alle windstreken: werelddans. Iedereen is welkom! Je hoeft geen danservaring te hebben, wel moet je goed ter been zijn. Vergeet niet: we dansen voor ons plezier, dus geen prestatiedruk. Wees welkom!
Graag vooraf opgeven bij Conny Nelck via 06-10317744, of mail: j.n.nelck@ziggo.nl

De avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur, inclusief koffie/theepauze, in Levensbron op 15 oktober, 19 november, 14 januari en 18 februari.



Rebekka van Ommen bespreekt diverse moderne kunstwerken

Kunst en religie

Thema dit jaar voor de workshop: Moderne kunst en religie. In deze workshop zal Rebekka een aantal moderne kunstwerken bespreken zoals o.a. Picasso, Dali, Dumas, Chagall en Abramovic. Ze werken vanuit andere kunststromingen, maar kiezen soms voor de Christelijke thematiek.

We zullen kunstwerken en kunststromingen bekijken en daarna zelf aan het werk gaan met materialen om vorm te geven aan onze eigen creativiteit; waarin we ons laten inspireren door de kunstenaars, de kunststromingen en/of thematiek van de Christelijke religie.

En wat gaan wij doen?

We gaan creatief zijn, waarbij ervaring met schilderen of tekenen niet nodig is. We werken met verschillende materialen. Het wordt een boeiende middag op een creatieve manier geleid door Rebekka van Ommen. Rebekka is voor onze bezoekers een bekend gezicht. Ze heeft jarenlang als beeldend therapeut gewerkt en deed haar ervaringen op in veel landen van de wereld, onder andere in een herberg langs de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Workshop kunst en religie op 9 oktober om 14.30 uur in Levensbron.

17 december 2024!

In Levensbron vindt op 17 december 2024 de traditionele Adventsmiddag plaats. Deze middag is voor alle leden. We gaan samen zingen, luisteren naar een kerstverhaal en kerstgedichten, en tenslotte is er een feestelijke maaltijd.

Graag opgeven bij Henk Pippel, via de telefoon: 06-27325123
of via de mail: secr.vvchkampen.nop@gmail.com.

Een uitnodiging volgt begin december.



God in de supermarkt

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?

Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan.

We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Wij laten ons inspireren door hoe Jezus omging met de arme en de behoeftige.

Graag van tevoren opgeven bij Klazien Wierbos
via wierbosklazien@hotmail.com.



Deze workshop vindt op dinsdag 11 februari vanaf 19.30 uur plaats in Levensbron.

Het Evangelie van Thomas

Het Thomas-evangelie is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi, Egypte. Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus. De tekst bestaat slechts uit 114 losse uitspraken, aan Jezus toegeschreven, zo genoemde logia.

Een toenemend aantal wetenschappers houdt zich bezig met het vertalen van de koptische teksten van dit evangelie en met tekstverklaring. Anders dan al deze wetenschappers ziet Bram Moerland een belangrijke samenhang in de teksten. De volgorde van de logia kent volgens hem een bewuste opbouw met een spirituele lijn. In zijn toelichtingen bij de opeenvolgende logia laat hij dat zien.

In twee avonden gaan we de geschiedenis van dit evangelie langs, en lezen we een aantal logia met verklaringen van Bram Moerland. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel, maar is ook in zijn geheel te lezen op internet.



Elske de Lange in Levensbron om 19.30 uur op 25 februari en 18 maart.

Zondag Samen

'Zondag Samen', waarin elkaar ontmoeten en samen koffie drinken centraal staat. We zingen een aantal liederen en er is een moment waarop we ons verdiepen in tekst, gedicht of vraag.

Het lijkt ons fijn wanneer wij het organisatie-stokje van 'Zondag Samen' kunnen laten rouleren. Eén keer organiseer je het met een routinier, daarna met een nieuw iemand. Laat het Klazien, Rebekka of Rianne weten!

*Zondag Samen vindt plaats in Levensbron
vanaf 10.15 uur op zondag 2 maart en zondag 3 augustus.*



“Kwetsbaar en vergankelijkheid”

Op deze middag neemt Joke Beens je mee in de schilderkunst waar veel symboliek te vinden is over het thema: “Kwetsbaar en vergankelijkheid”. Denk aan de geknakte boom, een uitgebloeide bloem, zeis, zandloper en schaduw.

Zelf is ze kunst gaan maken na ingrijpende gebeurtenissen in haar eigen leven. “Het maakproces werkt helend en is troostend voor mij. Opgaan in het nu en de tijd zelfs vergeten, heerlijk!”

Na het bekijken en bespreken van verschillende kunstwerken van bekende kunstenaars, ga je zelf aan de slag: Eerst tekenen op een doek van 20 x 20 cm en daarna schilderen. Voor materialen wordt gezorgd!

Joke Beens, inmiddels een bekend gezicht bij ons, studeerde aan de Vrije Academie van Nunspeet en exposeert regelmatig met haar werk in de regio. Opgave via: jokebeens@ziggo.nl.



Workshop in Levensbron op 12 maart vanaf 14.30 uur.

Hoe kostbaar zijn onze principes?

Theatermaker Marijke Broekhuijsen stelt ons in deze voorstelling op dinsdagavond 25 maart, actuele en prangende vragen aan de hand van oude, Griekse verhalen.

‘Leven volgens je principes. Niet wegduiken of slappe compromissen sluiten; is dat niet een wens van ons allemaal? Hoe haalbaar is dit in de praktijk van onze wereld?’, zo vraagt ze zich af. ‘Hoeveel mogen die principes kosten? In geld? In geluk? In mensenlevens?’ ‘Verschillende leden van een familie komen in ernstig conflict over deze vragen. Net als nu verkeert de wereld om hen heen in crisis. Nu komt het des te meer op ieders keuze aan! En die keuze blijkt ontzettend moeilijk te maken.’ Phebe, een belangrijke vertrouweling van deze familie, maakt het conflict en de gevolgen hiervan mee. Na jaren van zwijgen wil - of eigenlijk moet - zij haar verhaal kwijt. Luistert alstublieft...



Vertelvoorstelling in Levensbron op dinsdag 25 maart vanaf 19.30 uur

Vrijzinnig Vocaal

Met een aantal enthousiaste zangers en zangeressen ondersteunen we het zingen tijdens de zondagsdienst. Begin juni 2023 hebben we de naam "Vrijzinnig Vocaal" gekozen.

We zingen graag eenstemmige liederen, maar ook meerstemmige en canons uit het liedboek, Zangen van Zoeken en Zien en andere bundels & websites. We worden daarbij begeleid door Henk van Marle op piano of orgel. Incidenteel ook door andere instrumentalisten! Voor een dienst zingen we de liederen samen door en we hebben oefenmomenten op vrijdag van 13.00 tot 14.45 uur ongeveer 2 keer per maand. We vormen een gezellige groep waarbij het plezier in zingen voorop staat.

Meedoen? Mail naar Rianne Laarman: r.laarman44@gmail.com



Op weg naar Pasen: Workshop zingen onder leiding van Sippie Broersma

**Heeft u altijd al een koraal van Bach meerstemmig willen zingen?
Op 6 april krijgt u hiervoor de kans!**

Denkt u dat u niet kunt zingen? U zult merken dat dit best meevalt. Onder leiding van Sippie Broersma, en met ondersteuning van het kamerkoor Vox Flevium, worden er enkele bekende en minder bekende Passieliederen ingestudeerd. Aan het eind van de workshop laten we het resultaat aan elkaar (en belangstellenden) horen en zal Vox Flevium iets van het eigen repertoire zingen. We hopen met veel mensen in de sfeer van Pasen te komen en prachtige muziek te maken.

Annakapel Kampen 6 april; inloop 10.00, aanvang 10.30 uur.

Meer informatie over het koor: www.voxflevium.nl





**Vrijzinnig
Kampen**

voor

VERDIEPING!

Kijk voor meer info op

www.vrijzinnigkampen.nl

en bezoek onze activiteiten

